

Opwekking 654

Dank U voor deze nieuwe dag
die ik van U ontvangen mag,
Heer wat een zegen,
elke dag opnieuw.
U geeft uw liefde telkens weer
en uw genade keer op keer,
iedere morgen, elke dag opnieuw.
U geeft mij vrede
die de wereld niet geeft,
U geeft mij blijdschap
door uw Heilige Geest.

Ja, de blijdschap die U mij geeft,
is meer dan de vreugde
die de wereld heeft.
Als de zon schijnt
en in de donkere nacht;
De vreugde van U is mijn kracht,
de vreugde van U is mijn kracht.

Opwekking 780

Ik zie uit naar de Heer.)
Ik zie uit naar de Heer.)
Mijn ziel ziet uit naar Hem)
en verlangt naar zijn Woord.) 2x

Refrein:

Wij verwachten vol verlangen de Heer.
Hij is onze hulp en ons schild.
Ja, om Hem is ons hart verblijd,
Op zijn heilige naam vertrouwen wij.

Bridge:

Mijn ziel verlangt naar de Heer.
Mijn ziel verlangt naar de Heer,
Meer dan wachters uitzien naar de morgen.

Refrein:

Wij verwachten vol verlangen de Heer.
Hij is onze hulp en ons schild.
Ja, om Hem is ons hart verblijd,
Op zijn heilige naam vertrouwen wij.
Op zijn heilige naam vertrouwen wij.

Opw.Kids 2

Onze lofprijs stijgt omhoog
in alle kleuren van de regenboog.
Net als ballonnetjes vrolijk vrij
gaat onze lofprijs, o zo blij.
Onze lofprijs stijgt omhoog
in alle kleuren van de regenboog.
Al ben je twaalf, al ben je vier,
God heeft in jou en ook in mij,
als wij samen zingen zo'n plezier!

Wij prijzen de Heer.
Wij prijzen de Heer.
Wij prijzen de Heer.
Halleluja!

Kijk daar gaan ze hemelhoog,
in alle kleuren van de regenboog.
Maar nog veel hoger, nog veel meer,
gaat onze lofprijs naar de Heer.
Hef met ons je handen op,
zing met je hele hart gewoon non-stop.
Al ben je twaalf, al ben je vier,
God heeft in jou en ook in mij,
als wij samen zingen zo'n plezier!

Wij prijzen de Heer.
Wij prijzen de Heer.
Wij prijzen de Heer.
Halleluja!

Hemelhoog 428

Refrein:

Jezus is de Goede Herder,
Jezus Hij is overal,
Jezus is de Goede Herder,
brengt mij veilig naar de stal.

Als je 's avonds niet kunt slapen,
als je bang in 't donker bent,
denk dan eens al die schapen
die de Heer bij name kent.

(Refrein)

En wanneer je soms alleen bent
en je hart is vol verdriet,
denk dan aan de goede herder
Hij vergeet Zijn schaapjes niet.

(Refrein)

Opwekking 790

God is mijn Herder, die mij weidt
In groene velden vind ik rust.
Hij gaat mij voor naar stille wateren.
Zijn goedheid verkwikt mijn ziel.

Refrein:

m: Heer, ik vertrouw op U alleen
(v: Ik vertrouw, ik vertrouw op U)

m: Heer, ik vertrouw op U alleen
(v: Ik vertrouw, ik vertrouw op U)

m: Want uw trouw en goedheid volgen mij
(v: Trouw en goedheid volgen mij;)

Allen: genade leidt mij naar huis.

Hij leidt mijn voeten in het spoor.
Van recht en waarheid, tot zijn eer.
Hij zalft mijn hoofd en schenkt mijn beker vol.
Een feestmaal staat voor mij klaar.

(Refrein)

Al moet ik door een donker dal,
ook dan vrees ik de boze niet,
want U bent bij mij en uw stok en staf
vertroosten mij steeds opnieuw.

(Refrein 2x)

Want uw trouw en goedheid volgen mij
genade leidt mij naar huis.
Genade leidt mij naar huis.

Opwekking 277

Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aard' en hemel prijzen U,
glorie voor uw naam.
Prijst de Vader, prijst de Zoon.
Prijst de Geest, die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid.
Prijst Hem tot in eeuwigheid.

Lam van God, hoogste Heer,
heilig en rechtvaardig,
stralend Licht, Morgenster,
niemand is als U.
Prijst de Vader, prijst de Zoon.
Prijst de Geest, die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid.
Prijst Hem tot in eeuwigheid.

Hillsong – O praise the name (Anástasis)

O praise the name of the Lord our God.
O praise His name forever more.
For endless days we will sing Your praise.
Oh Lord, oh Lord our God.

Opwekking 468

Refrein:

Wij willen dat Jezus wordt verhoogd,)
Zodat Hij gezien wordt in ons land)
En ieder erkennen zal dat Hij)
De weg en de waarheid is.) 2x

Dit willen wij en bidden wij;
Dat Jezus verhoogd wordt in ons land.
Dit willen wij, geloven wij;
Dat Jezus verhoogd wordt in ons land.

(Refrein)

Dit willen wij...

Stap voor stap wordt land veroverd,
Langzaam maar zeker gaan wij door.
Elke muur wordt afgebroken;
Door gebed, vallen ze neer
en neer en neer en neer...

(Refrein)

Dit willen wij...