

Opwekking 559 – Schijn met uw licht

Schijn met uw licht in mijn hart, Heer.
Schijn met uw licht in mijn hart,
Dat ik U zien zal, dat ik U zien zal.

Schijn met uw licht in mijn hart, Heer.
Schijn met uw licht in mijn hart,
Dat ik U zien zal, dat ik U zien zal.

Bekleed met majesteit en macht,
Stralend in de glans van uw glorie.
Vul ons met liefde en kracht.
Wij zingen: heilig, heilig, heilig.

Schijn met uw licht in mijn hart, Heer.
Schijn met uw licht in mijn hart,
Dat ik U zien zal, dat ik U zien zal.

Schijn met uw licht in mijn hart, Heer.
Schijn met uw licht in mijn hart,
Dat ik U zien zal, dat ik U zien zal.

Bekleed met majesteit en macht,
Stralend in de glans van uw glorie.
Vul ons met liefde en kracht.
Wij zingen: heilig, heilig, heilig. (2x)

Heilig, heilig, heilig.
Heilig, heilig, heilig.
Heilig, heilig, heilig.
Dat ik U zien zal. (4x)

Dat ik U zien zal.
Dat ik U zien zal, dat ik U zien zal.

Opwekking 749 – Hoe kan ik anders

Hoor, hoe een eeuwig lied echoot in mijn ziel
Een eindeloos gezang.
Ook als de storm opsteekt houd ik vol, ik weet
Waar ik schuilen kan.

Hoe kan ik anders, ik zing, Heer, voor U.
Nooit is het loflied lang genoeg
Voor uw liefde, die mij droeg.
Hoe kan ik anders, ik roep, Heer, om U.
De Koning die veel van mij houdt
Maakt dat heel mijn hart voor Hem zingt.

Ik kijk omhoog, en wacht in de zwartste nacht.
U redt mij altijd weer.
En ik mag met U mee, U laat mij niet alleen.
Ik zing, wat U mij leert.

Hoe kan ik anders, ik zing, Heer, voor U.
Nooit is het loflied lang genoeg
Voor uw liefde, die mij droeg.
Hoe kan ik anders, ik roep, Heer, om U.
De Koning die veel van mij houdt
Maakt dat heel mijn hart voor Hem zingt.

Ik zing, als ellende komt. Ik zing, als ik win.
Ik zing, als het tegenzit. En zelfs als ik val.
Ik zing, want U houdt mij vast. Ik zing, want U helpt.
Ik zing, want U hoort mij Heer. Als ik roep in gebed.
Ja ik zing, met mijn laatste adem. 'k Zing, want ik weet,
Dat ik straks in de hemel zing
Met heel het hemelkoor.

Hoe kan ik anders, ik zing, Heer, voor U.
Nooit is het loflied lang genoeg
Voor uw liefde, die mij droeg.
Hoe kan ik anders, ik roep, Heer, om U.
De Koning die veel van mij houdt
Maakt dat heel mijn hart voor Hem zingt.

Opwekking 364 – Prijs onze Heer

Prijs onze Heer,
Hij alleen is de machtige God,
Vol van majesteit.
Kom en buig neer,
Loof zijn heil'ge naam.

Breng dan aan Hem
Als een offer een zoete geur
de gebeden van je hart naar zijn troon.
Geef Hem dank en eer.

De Heer almachtig,
Zijn liefde duurt voor eeuwig.
Zijn trouw en goedheid gaan ons voor.
Zijn kracht zal nimmer
Falen of ontbreken
En zijn liefde blijft.

Opwekking 737 – U nodigt mij aan tafel

U nodigt mij aan tafel
Om dicht bij U te zijn
Te proeven van het leven
Dat U deelt door brood en wijn.

U leidt mij in de stilte
Ik volg U met ontzag
Een plaats van rust
Waar ik U ontmoeten mag.

U ziet mijn hart en leven
De onrust die verwacht
Mijn onbesproken vragen
Die er leven in mijn hart.

U kent al mijn gedachten
Verbergen kan niet meer
In vertrouwen leg ik
Alles voor U neer.

De beker in uw handen
Neem ik vol liefde aan
Uit handen die verwond zijn
Waar in de tekens staan.

Geen woorden meer van oordeel
Genade onverdiend
Die aan tafel wordt geproefd
En wordt gezien.

U deelt met mij de maaltijd
Reikt mij verzoening aan
Uw liefde is nog groter
Dan de schuld die is voldaan.

U toont mij uw genade
Die werkzaam is in mij
Door de kracht van uw genade
Ben ik vrij!
Door de kracht van uw genade
Ben ik vrij!

Amazing grace – my chains are gone

(Chris Tomlin)

Amazing grace, how sweet the sound
That saved a wretch like me.
I once was lost, but now I'm found
Was blind, but now I see.

'Twas grace that taught my heart to fear
And grace my fears relieved.
How precious did that grace appear
The hour I first believed.

My chains are gone, I've been set free.
My God, my Savior has ransomed me.
And like a flood His mercy reigns.
Unending love,
Amazing grace.

The Lord has promised good to me,
His word my hope secures.
He will my shield and portion be,
As long as life endures.

My chains are gone, I've been set free.
My God, my Savior has ransomed me.
And like a flood His mercy reigns.
Unending love,
Amazing grace.

The earth shall soon dissolve like snow,
The sun forbear to shine.
But God who called me here below
Will be forever mine, will be forever mine.
You are forever mine.

Er komen stromen van zegen

(JdH 57)

Er komen stromen van zegen
Dat heeft Gods Woord ons beloofd.
Stromen, verkwikkend als regen,
Vloeien tot elk die gelooft.

Stromen van zegen
Komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp'len reeds neder,
Zend ons die stromen, o Heer.

Er komen stromen van zegen,
Heerlijk, verkwikkend zal 't zijn.
Op de valleien en bergen
Zal er nieuw leven dan zijn.

Stromen van zegen
Komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp'len reeds neder
Zend ons die stromen, O Heer.

Er komen stromen van zegen,
Zend ons die heilstroom nu neer!
Geef ons die grote verkwikking;
Geef z'ons voortdurend, o Heer.

Stromen van zegen
Komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp'len reeds neder,
Zend ons die stromen, o Heer.

Stromen van zegen
Komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp'len reeds neder,
Zend ons die stromen, o Heer.